

נוגה דוידוב קורות חיים

נוגה נולדה ב 19.09.1939 בשם סטרניקה פילוס בעיר קוואלה שביוון. במשפחת פילוס היו שישה ילדים ונוגה הייתה בת הזקונים.

בשנת 1941 נכבשה העיקר קוואלה ע"י הנאצים.

יהודי קוואלה גורשו למחנות ריכוז בהם גם אביה ואחיה של נוגה. המשפחה הופרדה, אמה החולה הושארה לבדה בבית כי הנאצים הבינו שקיצה קרב.

נוגה ושתי אחיותיה הגדולות ניצלו מן האקציה ע"י השכנה שהחביאה אותן בין שקי פחמים מתחת למדרגות. לאחר שיצאו ממחבואן, הן שרדו ברחובות עד שנתפסו ונשלחו למחנה ממנו שוחררו בהמשך על ידי הפרטיזנים. כל יתר משפחתה של נוגה נספתה בשואה.

לאחר המלחמה עלו שלושת האחיות ארצה דרך עלית הנוער. עם הגיען לארץ שונה שמה מסטרניקה לנוגה. שלושת האחיות הופרדו: אסתר נשלחה למשק פועלות בחדרה ומתיה ונוגה נשלחו למושב עין ורד למשפחות מאמצות שונות.

בגיל 11 נשלחה נוגה לקיבוץ כפר מנחם דרך עלית הנוער והצטרפה לחברת הנוער קבוצת "זית".

בכפר מנחם אומצה נוגה ע"י ז'וזה ואביגדור כהן והיתה להן כבת וכאחות לראובן ועמוס.

לאחר שירותה הצבאי נישאה נוגה לאמנון דוידוב ונולדו להם שלושה ילדים: דלית, ניר ויעל.

בקיבוץ, נוגה למדה את מקצוע הספרות והיתה הספרית המיתולוגית של הקיבוץ. בהמשך ריכזה את מדור הספרות של התנועה הקיבוצית ואף לימדה ספרות בבתי סוהר ובבתי ספר לנוער בסיכון בירושלים. כשיצאה לפנסיה היא ניהלה במשך שנים את חנות הנעלים בקיבוץ והביאה לנו את תערוכות הנעלים הנפלאות.

לנוגה היו כישרונות אומנותיים רבים, היא אהבה לשיר, לרקוד ולשחק בהצגות. אחד ממנצחי מקהלות חברות הנוער גילה את קולה והיא הוזמנה לשיר במקהלה הארצית של חברות הנוער ובהמשך במקהלת הקיבוץ. בהגיעה לגיל 50, נסעה נוגה למסע שורשים ליוון ושם מצאה את תעודת הלידה המקורית שלה ופרטים רבים על משפחתה שנספתה בשואה. בעקבות מסע זה חקרה ותיעדה נוגה את סיפור משפחתה ורשמה את שושלת היוחסין שלה בספר שמות קורבנות השואה ביד ושם.

בשנת 1997 זכתה נוגה בכבוד להדליק משואה ביום
השואה והגבורה בטקס הממלכתי בהר הרצל. בשנה זו
הוקדש הטקס לנושא ילדים בשואה. היתה זו גאווה
גדולה עבורה.

בשנים האחרונות שהתה נוגה בבית הדר בשל
מחלתה.

נוגה אהבה את חיי הקיבוץ ואנשים בקיבוץ אהבו אותה.
יהיה זכרה ברוך

קיבוץ כפר מנחם משתתף בצער המשפחה על מותה
של נוגה.